

Som jeg ser det

"Som jeg ser det" bliver skrevet på skift af vores faste klummeskribenter



Allan Jørgensen
Anette Lauritsen
Aslak Gottlieb
Camilla Lysgaard
Carol Krogstrup
Casper Skovgaard
Claus Nissen
Franz Veisig
Henrik Lieberkind
Janus Kyhl
Jens Frimann
Jette Schwartz
Julie Yapa
Kenneth Plon
Lars Michael Nielsen
Louise Manstrup
Mette Skamris
Michael Lagoni
Michael Randropp
Mikael Fock
Niels Berg
Rasmus Thulin
René Blumensaadt
Rolf Lund
Sascha Hirtsgaard
Thomas Horn
Ulrich Koch Borrits



Den nye verdensorden anvender gulerod og ikke pisk som motivation. Derfor forventes der solid opbakning.

Klumme.

Revolution. Nu! Kuglen har forladt pistolen

Franz Veisig

At det blev en klumme i Helsingør Dagblad, der skulle igangsætte en verdensomspændende forandring kom bag på de fleste. Men ofte overgår den virkelige verden fiktionens verden, så her kommer den.

Vi er godt i gang med at udrydde mennesket som art. Kuglen har forladt pistolen. Vi må tænke hurtigt og lave en kovending – og sætte ny kurs. Derfor denne klumme.

Tilgiv mig. Jeg er et naivt menneske, og af alle naive ideer jeg har fået gennem livet, er denne den største: At vi mennesker faktisk kan gøre verden til et bedre sted at være. Mens vi alle er corona-trætte og sukker efter et lyspunkt, så er tiden perfekt til en revolution, der skal bringe os frem mod Jorden version 2.0.

FØLGENDE GLOBALE TILTAG indføres derfor fra mandag kl. 9:00 GMT+1.

MANIFÆST (med "æ" for at bringe en lille del af Danmark med rundt i verden).

1. ORDET "JORDBO" anvendes som en fællesbetegnelse og erstatter "dansker", "somalier" og "amerikaner" etc. Nationalstaterne opløses på sigt i takt med den generelle opbakning til "Team Jorden" og betegnelsen "Jordbo". Vi ser nu verden som ét økosystem. Nogle har meget skov andre meget vand. Vi fordele ressourcerne.

2. BEGREBET "SAMFUNDSSIND" introduceres på verdensplan for siden at udvikle sig til "planetsind". Øget fokus på "os" og mindre på "mig". Spørg hvad du kan gøre for planeten, ikke hvad den kan gøre for dig.

3. DER SLÅS en streg over al national gæld (det bliver specielt amerikanerne og japanerne glade for). Det skaber nok nogle dønninger, men vi må starte på en frisk. Der indføres én fælles møntfod kaldet "gryn". Intet land må have betydelig gæld fremover.

4. DEN RIGESTE 1 % af befolkningen besidder i dag 44 % af verdens rigdom. De guillotineres ikke. Til gengæld får de fornøjelsen af at se deres formue omfordelt til glæde for masserne. Intet individ må eje mere end et rimelig antal millioner DKK. Resten overføres automatisk ved årsskiftet til Jordens Budgetkonto til betaling for sundhed, uddannelse, grøn omstilling mv.

5. DER SÆTTES en flammekaster i enden af politikerne (det er en metafor), så de arbejder kvalificeret og målrettet for helheden. Ikke for egen vinding. Det forbydes at blande politik og religion. Lovgivning vil altid stå højere end religiøse påfund.

6. ALLE TILBYDES arbejde eller uddannelse. Skolegang og skolemad gøres gratis. "Aktivt



Klummeskribent Franz Veisig giver en langfinger til det bestående og en håndfuld bud på en revolution uden de traditionelle knyttede næver, høtve og fakler. Læs øvrige klummer på Veisig.dk. Privatfoto

borgerskab & planetsind", "Naturkendskab" og dans kommer på skoleskemaet.

7. FØLGENDE MÆRKEDAGE indføres: Mandag - fredag bliver kødfrie dage. Fredag i lige uger bliver international "frækdag" med henblik på at styrke mental og fysisk velvære (lørdag kan også inddrages). Lørdag: Taknemmelighedsdag, hvor man sætter pris på sig selv, hinanden og Skabelsen. Søndag: Det påbydes at regenerere og reflektere - og generelt forholde sig roligt.

8. DE FORENEDE Nationers (FN) 30 menneskerettigheder støves af og håndhæves.

9. MILITÆRET UDFASES. Budgettet overføres til lokal udvikling, så incitamentet for at flygte fra armod gradvist forsvinder.

10. ALLE VIRKSOMHEDER indgår i en smiley-ordning, der viser hvor meget de bidrager til samfundet, og hvor bæredygtige de er. Man handler derefter primært hos disse til glæde for alle. Sur smiley i tre år resulterer i tvangslukning.

11. BRUG AF tandtråd påbydes.

12. GENEREL ANERKENDELSE af at alle mennesker er lige og har lige ret til jordens ressourcer og et godt liv. Alle har samtidig pligt til at bidrage med evner og ressourcer til fællesskabet.

13. MOMS PÅ basisfødevarer sættes globalt til 7 %. Og usunde varer til 142 % (der fjernede vi lige en hel del overvægt - og grænsehandel).

14. REVOLUTIONEN TILHØRER hos alle! Indsæt din mærkesag og tag medejerskab:

15. FN FÅR nosser til at håndhæve dette manifæst.

De angivne tiltag forventes at frigøre livsglæde og virkelyst svarende til 1.024 atom-bomber (eller 9,1 på Richterskalaen). En pionerånds-drevet bølge af optimisme vil skylle hen over kontinenterne.

Den nye verdensorden anvender gulerod og ikke pisk som motivation. Derfor forventes der solid opbakning.

Dette er min første revolution, så bær over hvis planen ikke er helt vandtæt og lap selv hullerne med bedre ideer og handling. Det var sådan set alt jeg ville. 3-2-1. Så trykker vi CTRL + ALT + Delete :-)